

EEN VERLOREN RELIGIEUZE IDENTITEIT

Sinds de jaren 1980 nam *Stichting Auschwitz* meer dan 250 interviews af van overlevenden van de kampen die wilden getuigen over wat hen en hun familie was aangedaan.

Ook ondergedoken kinderen konden hun verhaal doen. Eén van die verhalen gaat over een Joods ondergedoken kind aan wie het katholiek pleeggezin dat zorg droeg voor het jongetje, elke avond zei te bidden voor de veilige terugkeer van zijn vader. Uiteindelijk werd de vader vermoord in Auschwitz en het kind bleef zitten met de gedachte of hij wel hard genoeg gebeden had.

1. Zoek naar voorbeelden van Joodse ondergedoken kinderen die terechtwamen in families die een andere religie beoefenden, en de verhalen die deze kinderen hierover deden.
2. Kan je cijfers vinden over Joodse kinderen die zich na de bevrijding bekeerden tot andere religies?
3. Zijn er gevallen bekend van opvangende families die zich bekeerden tot het jodendom?

Elk trimester verschijnt in *SPOREN VAN HERINNERING* een praktische pedagogische toepassing met bijhorende fiche die u in de klas kan gebruiken en verzamelen. U vindt deze fiches ook terug op onze website www.auschwitz.be onder de rubriek PEDAGOGIE.