

In elk conflict, of het nu een plaatselijke burgeroorlog betreft of een immens internationaal drama, zien we dat kinderen steeds de grootste slachtoffers zijn.

Wat hen wordt aangedaan tijdens het conflict zelf is op zich al onbeschrijflijk, maar als de meest kwetsbare in de maatschappij, die ouderloos achterblijven na het 'begraven van de strijdbijl', blijven zij de grote verliezers.

1. Kinderen die tijdens het conflict uit hun bekende omgeving verplaatst worden.
2. Kinderen die bij 'nieuwe' ouders terechtkomen, er geluk noch warmte vinden, maar nooit naar hun verloren verleden zullen terug kunnen.
3. Kinderen die bij 'nieuwe' ouders terechtkomen, er geluk en genegenheid vinden, maar er na de bevrijding weer weg moeten om naar een afschuwelijke leegte terug te keren.
4. Kinderen die op latere leeftijd nooit hun herkomst te weten komen en levenslang kampen met een gemis aan identiteit.
5. Kinderen die teruggaan naar hun oorspronkelijke plek maar er niet (meer) welkom zijn.

Bespreek deze gevallen in de klas, zoek een aantal concrete voorbeelden op.

Elk trimester verschijnt in *SPOREN VAN HERINNERING* een praktische pedagogische toepassing met bijhorende fiche die u in de klas kan gebruiken en verzamelen. U vindt deze fiches ook terug op onze website www.auschwitz.be onder de rubriek PEDAGOGIE.