

Project 'Als keien konden praten'

De herinnering aan de gruweldaden die hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog is een ontegensprekelijke taak voor elke burger. Herinneren om niet meer te vergeten, maar ook om dergelijk wandaden tegen de menselijkheid te voorkomen in een nabije of verre toekomst. Deze herinnering levend houden is één van de opzetten van de vzw Auschwitz in Gedachtenis.

De geschiedenis van de holocaust aan jongeren onthullen is eigenlijk het einde vertellen van een lang verhaal. De Joden die tussen de jaren 1880 en 1930 uit het haatdragende Oosten naar ons land emigreerden, vestigden zich onder andere in de Brusselse Marollenwijk. Daar ontwikkelden zij een bloeiend handels- en cultureel leven.

De *Stolpersteine*, de Struikelstenen, worden geplaatst ter hoogte van de laatste woonplaats van de naar concentratiekampen en vernietigcentra gedeporteerde Joodse bevolking. Deze struikelstenen bevinden zich in de voetpaden waarheen mensen dagdagelijks passeren en waar andere mensen thans wonen.

Het is belangrijk nooit te vergeten dat een genocide heeft plaatsgevonden, maar ook dat een bevolking werd vervolgd, aangehouden en voor de meerderheid naar hun dood werd gebracht.

Stolpersteine vormen wat dit betreft heel interessant didactisch materiaal dat zich op onze openbare weg bevindt. Maar tot wat zou dit dienen indien dit pedagogisch niet toegankelijk wordt gemaakt voor onze hedendaagse jongeren en volwassenen?!

De vzw Auschwitz in Gedachtenis, in samenwerking met lerarenopleidingen van meerdere hogescholen en universiteiten, biedt een rondleiding aan die zich niet enkel toespitst op de geschiedenis maar ook op de verhalen van weerloze mensen achter die struikelstenen.

'Als keien konden praten' is een nieuw project dat de vzw Auschwitz in Gedachtenis aan schoolgaande jongeren aanbiedt zodat men niet enkel vergeet welke wandaden hebben plaatsgevonden, maar ook zodat de zovele mensen met hun levensverhalen nooit vergeten wordt.

Met dank aan de zovele stagiairs die hebben bijgedragen aan dit project.

Meer informatie (Johan Puttemans): info@auschwitz.be