

zondag 27 april 2014

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse mannen, vrouwen en kinderen met treintransporten vanuit de Mechelse Dossinkazerne naar Auschwitz gedeporteerd.

Op 19 april 1943 dwongen drie jonge Brusselaars - Robert Maistreau, Jean Franklemon en Georges Livschitz - het XX^{ste} Transport tot stilstand op de spoorlijn tussen Boortmeerbeek en Haacht. Zeventien deporteerden konden op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek ontsnappen.

Nergens in Europa werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een dergelijke bevrijdingsactie op een Jodentransport uitgevoerd.



Foto: Daniel Bols

Sinds 1993 wil de gemeente Boortmeerbeek, in samenwerking met Kazerne Dossin – het museum, memoriaal en documentatiecentrum - deze historische gebeurtenis herdenken.

Deze jaarlijkse herinnering aan Transport XX staat in het teken van vrede, solidariteit, verdraagzaamheid en respect voor iedere medemens.

Het thema van de 21^{ste} herdenking is 'Kinderen in oorlogstijd'. Kinderen in oorlogssituaties zijn nog kwetsbaarder dan in vredestijd. Ze lopen niet alleen het risico zelf gewond te raken of hun ouders te verliezen. Ze hebben hun lot niet zelf in handen en zijn afhankelijk - en ook vaak het slachtoffer - van de daden, de keuzes, de beslissingen en/of de opvattingen van volwassenen.

*Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek
nodigt u graag uit op de
speciale herdenkingsplechtigheid die plaatsvindt
op zondag 27 april 2014 om 10.30 uur
aan het gemeentehuis,
Pastorijstraat 2 in 3190 Boortmeerbeek.*

*Aansluitend biedt het gemeentebestuur
de aanwezigen een koffietafel aan in zaal Movri,
Hanswijkstraat 5 in 3190 Boortmeerbeek.*